

IN DIT
NUMMER:

Na een 1
mooie zo-
mer

Rommel- 1
markt

Bijdrage 2
TON

Dorpsraad 2

Muziek 3

Festival

Nisse

Gast colum 3

Betekenis 4

Wilgen 4

knotten

Overzicht 4

sponsors



Belevenissen



JAARGANG 23 NUMMER 73

SEPTEMBER 2017

Na een mooie zomer.....

Hier is de nieuwe Belevnisse, alweer het vierde nummer in de nieuwe stijl. Dit jaar komt er nog één nummer aan het einde van het jaar. Voor de oplettende lezer zijn er wat aanpassingen in de vormgeving. Over hoeveelheid kopij is er niet te klagen deze keer. In dit nummer vooral terugblik op de mooie evenementen in Nisse, de rommelmarkt en het muziekfestival. Deze evenementen laten zien waarin een klein dorp

groot kan zijn. Alles dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers. En het duurt nog geven maar de Kossemisse komt er aan, ook weer zo'n mooi evenement. Op de achterpagina de betekenis van de Paardenkerkhofwegeling. En we hebben een heuse gastcolumn van Frank Moree, een Drent die de zomer in Nisse doorbracht en wat van zijn schrijftalent heeft achtergelaten. Veel leesplezier namens de redactie.



43ste Rommelmarkt weer succesvol

Opnieuw bleek de rommelmarkt in Nisse dit jaar een groot succes. De verwachte regen bleef uit en de belangstelling was, zoals te doen gebruikelijk, enorm. Dankzij de inzet van zeer veel vrijwilligers verliep alles op rolletjes en bleven incidenten uit. De netto opbrengst van 11.522 euro bleek dit jaar 1.685 euro meer dan vorig jaar en zal weer worden besteed aan de instandhouding van de Mariakerk op het Dorpsplein.

Vooraf de meubels, de fietsen en het opbod brachten naar verhouding meer op dan vorig jaar. Zo ging bij het opbod een Engels, glazen klokje dat op 10 euro was getaxeerd weg voor 250 euro. En het was nog kapot ook!

Toen de koper daarvan op de hoogte werd gesteld bleek het een echte kenner te zijn. Want hij had de reparatiekosten al ingecalculeerd bij zijn uiteindelijk uitgebrachte bod.

De samenstelling van het huidige rommelmarktcomité zal gaan veranderen. Zeker is, dat de grote organisator achter de markt, Charles Tempelman, ermee stopt. Wie zijn taken gaat overnemen is nog niet helemaal duidelijk. In ieder geval ook bij deze: Charles, bedankt voor de tomeloze inzet waarvan je de afgelopen jaren blij hebt gegeven!

De 44ste rommelmarkt is gepland op zaterdag 7 juli 2018. Erik de Boer

Activiteiten van de TON voor Nisse

Na een fijne zomerstop staan de eerste activiteiten voor de T.O.N al gepland. We hopen op weer een mooi seizoen met elkaar. Ken je de T.O.N nog niet en wil je weten wat we allemaal doen of wat de voorwaarden zijn neem dan contact op met Agnes. Lid worden geeft veel voordeel op activiteiten, na 2x heb je het er al uit. Het lidmaatschap kost €15,- per jaar.

Gestarte activiteiten

Badminton op donderdagavond vanaf 20u in het dorps huis. materiaal aanwezig. Alleen voor leden. 1x gratis meedoen.

Activiteiten na de herfstvakantie:

Elke maand knutselen groep 1 t/m 5 alleen voor leden.
Elke maand Bingo voor alle kinderen vanaf groep 1.

Losse activiteiten:

14 oktober Mossels eten in 'T Durpsuus. vanaf 18u.
17 november Vrouwenspooktocht. De mannen laten de vrouwen lekker griezelen

Kossemissie

Het lijkt nog ver weg maar de Kossemissie in Ternisse komt er weer aan op 16 December 2017. Wie wil ons helpen met opbouw, aankleding, contacten met standhouders, PR, muziek of kinderprogramma.

Meer informatie via nisseton@hotmail.nl, bel Agnes; 06-10785200 of kom een keertje langs v/d Poest Clementstraat 9. Agnes Thoen

Nieuwe burgemeester bij de dorpsraad

De Dorpsraad heeft hoog bezoek gehad, de nieuwe burgemeester Gerben Dijksterhuis. Dus er was voor het eerst in jaren gebak bij de koffie. Goed zo secretaris en dank je wel.

We zijn begonnen met ons aan elkaar voor te stellen. Daarbij bleek dat onze nieuwe burgervader Zeeuws bloed heeft. Zijn moeder komt uit Axel, en hij heeft voorouders uit Baarland en Overzande. Zelf is hij van oorsprong een Rotterdammer die opgegroeid is in Leusden en in 2010 wethouder geworden in Zeewolde. Dit is zijn eerste Burgemeesterschap.

Vervolgens hebben we een aantal onderwerpen besproken. We hebben verteld hoe ons dorp in elkaar steekt. Dat wij trots zijn op het dorp, dat het hier buitengewoon prettig wonen is en dat we vooral het samen willen doen. Veel verenigingen en clubs waar veel dorpelingen aan meedoen.

Maar ook dat er zorgen zijn, openbaar vervoer is er niet, voor veel belangrijke zaken zijn wij aangewezen op andere dorpen of op Goes. Het dorp vergrijst en dat vraagt andere zorg. Inmiddels zijn we met verschillende werkgroepen in het kader van Borsele 2030 aan de slag gegaan hoe we de problemen aan kunnen pakken, zodat in 2030 een gezond en vitaal dorp is.

De verkeersveiligheid is uitgebreid aan de orde geweest. Vooral het rijgedrag op de Drieweg heeft onze aandacht. Er wordt veel te hard gereden. Metingen wijzen uit dat het merendeel van de weggebruikers zich niet houdt aan de snelheidsbeperking van 50 en 60 kilometer. Een aanzienlijk percentage rijdt 20 of 30 kilometer te hard en er zijn uitschieters daarboven. Dat kan zo niet langer. In een volgende Belevensissie komen we hier uitgebreid op terug.

Het vertrek van Jikkemiene wordt betreurd. Besloten is met het Gors of een andere organisatie die mogelijk de activiteiten voortzet contact op te nemen om te overleggen welke delen we voor ons dorp kunnen behouden. In dit kader werd ook opgemerkt dat bezuinigingen op het Dorpsuus en het opleggen van activiteiten door de gemeente die geld kosten het steeds moeilijker maken het Dorpsuus te runnen.

Al met al een prima kennismaking. Gerben Dijksterhuis komt bij ons over als een energieke man die weet wat hij wil, vooral samenwerking zoekt met de burgers in zijn gemeente, humor heeft en goed kan luisteren, het komt wel goed met deze burgervader denken wij.

Dick van Gelswijk

Muziek festival Nisse 15 en 16 juli

Wat is ons Dorpsplein toch een schitterende locatie voor een evenement! Er is geen betere plaats te bedenken voor een sfeervol festival. Zaterdagmiddag was er mooie akoestische muziek op drie podiums op het plein en een podium in de kerk, er was kunst, kraampjes met zelfmaakproducten, eten en drankjes en 's avonds muziek om gezellig bij te kletsen, drinken en te dansen.

En voor het eerst in Nisse was het festival ook op zondag! Met Rockabilly bands, oldtimer auto's, motoren, brommers en solexen en Kraampjes met vinyl, ijs en taart. Het weer werkte mee. Het publiek genoot. De vrijwilligers hadden er lol in. Het is gelukt om er mooie dagen van te maken. We kijken terug op een geslaagd festivalweekend.

We hebben geprobeerd om een breder publiek te trekken door de nieuwe opzet. Voor de organisatie was het aftasten wat er mogelijk is en hoe het bevalt. De afsluiting van wegen naar het Dorpsplein was voor ons ook nieuw. Verkeer en een evenement gaan niet veilig samen. We willen de dorpsbewoners bedanken voor het begrip voor deze situatie.

Dat zoveel vrijwilligers van het kleine Nisse meewerken om het festivalweekend te laten slagen, is iets waar wij heel erg blij mee zijn. Het kan



gewoon in Nisse!

De positieve reacties van bezoekers en artiesten en het enthousiasme en plezier van alle vrijwilligers geeft ons energie om ermee door te gaan. Als we de middelen en de vrijwilligers hebben, gaan we ons best doen om het volgende Muziekfestival in juli 2018 te organiseren en we gaan proberen het dan nog beter te maken.

Vrijwilligers, Nissenaren en sponsors, allemaal enorm bedankt namens de organisatie, Marian Matthijssse en Cecilia Martens, Kees Wondergem en Ron de Vos.

Op de site www.pastorale.nl en op facebook vind je de foto's van deze editie.

Bramenmannen, gast column van Frank Moree

'De oogst is goed dit jaar hé,' roep ik naar de mannen die op het pad staan. Ik heb zwarte vingers van het snoepen gekregen. En een zure mond.

De mannen bevriezen. Hun handen die begerig naar de donkere vruchten zijn uitgestoken blijven in de lucht hangen. Hun hoofden draaien zich tegelijk naar mij om. Vier wantrouwende ogen kijken mij aan. Een seconde is het stil.

Dan zien ze mijn korte broek en komen ze weer in beweging. 'Ja, ze zijn lekker hoor. Heb ie ze al geproefd?' Ik toon ze mijn vingers. 'Lekker hé!'

De ene man draagt een platte pet en een blauw werkjasje. Ooit ging hij er mee naar zijn werk.

Nu draagt hij het als hij in de tuin gaat. Of naar de bramen. Hij moet het uitdoen als er bezoek komt. Zijn gezicht is het smalle gezicht van een oude man die teveel zon heeft gezien en minder eet. Tanig, kan je zeggen. Oud, als je hem in z'n zondagse pak ziet.

Een dag later zie ik ze weer. Onder aan de dijk hebben ze hun fietsen achter een bosje gezet.

Als ze mijn voetstappen op het grind horen knerpen kijken ze op. Opnieuw die bevriezing. Dan gaan hun verstijfde handen over in een zwaai. Ik zwaai terug en denk aan haar lekkere bramenjam.

© Copyright Frank Moree, 8 augustus 2017



Wie kent de betekenis ?

De Paardenkerkhofwegeling, wie kent de betekenis ? In deze rubriek gaan wij bijzondere plekken en namen bespreken. Wie weet wat de betekenis is van de Paardenkerkhofwegeling wordt van harte uitgenodigd hierover een stukje te schrijven. Als je een plekje of een naam kent met een bijzondere betekenis

maar eigenlijk de betekenis niet goed kent word je uitgenodigd dit te melden bij de dorpsraad. Liefst met een foto of afbeelding, dan plaatsen wij weer een oproep in Belevenissen en zo weten we allemaal weer wat meer van de rijke historie van ons dorp. Erik de Boer legt deze keer betekenis van de Paardenkerkhofwegeling uit.

Een wegeling is een verkleiningsvorm van het Middelnederlandse woord wech. Een weg dus. Een onverharde weg. In Zeeland meestal een verbindingsweggetje tussen boerderijen en (zee) dijken. Te vergelijken met voet- of kerkenpaden. Veel van deze weggetjes zijn in onbruik geraakt of verdwenen.

En dan dat paardenkerkhof. Het kan een echt paardenkerkhof zijn geweest waarlangs of waarheen dat weggetje ging. Maar daar zijn er niet zoveel van in Nederland. Het paardenkerkhof bij paleis Het Loo bijvoorbeeld. Daar werd het 25-jaar oude paard Bary, van koningin Wilhelmina in 1911 begraven. En in 1936 Reintje, het eerste paard van koningin Juliana.

Er is ook nog een paardenkerkhof bij Maastricht. Daar werden in 1748 maar liefst 69 Franse hengsten begraven na de Franse slag om Maastricht.

Maar waarschijnlijker is, dat het 'paardenkerkhof' bij Nisse een zogenaemde 'oningewijde' begraafplaats is geweest. Voor mens en/of dier. Een galgenveld was in de Middeleeuwen een mooi voorbeeld van zo'n oningewijde begraafplaats. Het is echter vrijwel zeker, dat er in Zeeland nooit galgenvelden hebben bestaan. Leidde de Paardenkerkhofwegeling dan ooit toch langs of naar een onofficiële begraafplaats?

Erik de Boer

Onderhoud aan Knotwilgen

De leden van de knotgroep KNNV/ SLZ onderhouden de knotwilgen in de Bevelanden. Wij zijn dan ook geregeld in de wintermaanden op de Valdijk. Als wij daar bezig zijn komen er vaak wandelaars uit Nisse langs die belangstelling tonen voor het werk (en het hout voor de open haard).

Zoals elke vrijwilligersorganisatie kampen we met enige vergrijzing en afnemend ledental. Extra mensen uit Nisse zouden dan ook een welkome aanvulling zijn. Wij zorgen voor gereedschap en elke vrijwilliger is verzekerd tegen schade en ongevallen.



Dit jaar werken we op 4 en 18 november op de Brillletjesdijk.

Meer informatie bij Johan Vermin Baarland
e-mail: vermijn@zeelandnet.nl

Deze Belevenissen is mede mogelijk gemaakt door onderstaande bedrijven;

Tramper Goes b.v.

Fa De Muynck/AMZ

Bakkerij Jikkemiene, het Gors

Springer en Koens

De Akkerwinde, windekind

Boerderijwinkel Poelzicht

Etos Heinkensand

Beenhakker&Traas

Megamix

G.Bosman en Zn.

Schoonheidssalon Beau Courtin

Erica's Salon

William Hoondert, meesterkapper

Antiekhandel de Garage

Autobedrijf de Krijger VOF

Thoen Engineering

Kaasboerderij Ternisse